

Alvão das Várzeas, 5 maart 2009

Beste allemaal,

Terwijl Josephine onlangs met een diploma het eerste semester afsloot van de studie 'Portugees voor buitenlanders', behaalde Hans een certificaat voor de cursus HACCP, voedselveiligheid en hygiëne. Beide documenten pronken aan de muur als bewijs van onze groeiende integratie in Portugal. Desondanks vragen we ons bij tijd en wijle af of dit land ons eigenlijk wel wil, en vice versa. Alles moet, zoals we al vaker verzuchtten, ad hoc, zwart en zo goedkoop mogelijk, maar wat ons werkelijk stoort is het gebrek aan collectieve verantwoordelijkheid, ondanks de revolutie van 1974 waaraan *In Europa* onlangs een aflevering wijdde.

De laatste tijd scheen de zon gelukkig weer volop en eisten hand- en hoofdwerk alle aandacht op. We waren de afgelopen periode een beetje in mineur omdat de situatie van Hans' ouders zorgelijk is. Ien is, na een hersenbloeding, vanaf de kerstdagen het ene ziekenhuis in, en het andere uitgegaan. En Douwe wordt steeds vergeetachtiger en dover, zodat een gesprek bijna niet meer mogelijk is. Hans is vanaf december in gevecht met het Nederlandse zorgstelsel. Ook daar lijkt de mentaliteit van 'Ieder voor zich en God voor ons allen' opgeld te doen. Kortgeleden is Ien opgenomen in een verpleegtehuis dat grenst aan het appartementencomplex waar Douwe nog woont. Zo kan hij in ieder geval zijn boterham eten in het gezelschap van zijn vrouw, zonder dat hij hoeft te autorijden, want dat is een ander punt van aandacht. We hebben veel steun aan Hajo, Hans' neef, die hand- en spandiensten verleent en zonodig snel ter plekke kan zijn.

Hans was in januari in Nederland om de zaken rondom zijn ouders te regelen, maar ook om onze nieuwe pup op te halen. Aki is van hetzelfde ras als Edo, een Beauceron. En het is – opnieuw – een schatje! We zijn heel erg blij met hem want hij brengt een hoop vrolijkheid in huis en we genieten omdat 'ie zo mooi is om te zien. Rank op de poten als een raspaardje. Ook de katten waren snel aan hem gewend en ze lopen met opgeheven staarten mee als hij wordt uitgelaten.

Ons vierde jaar is wat gasten betreft goed begonnen. De appartementen zaten met oud en nieuw traditiegetrouw vol met Portugese vakantievierders. En de boekingen voor het hoogseizoen stromen binnen, crisis of geen crisis. Vorig jaar sloten we een contract met Girassol, een Nederlandse reisorganisatie die gespecialiseerd is in Portugal. Daar zijn we best trots op, want dat zien we toch als een erkenning van onze professionaliteit. We ontvangen via hun veel boekingen in het voorseizoen. Allemaal mensen die een rondreis maken langs verschillende quinta's en dan een paar nachten bij ons verblijven. Ook staan we met twee pagina's in het mooi uitgevoerde boek 'Kidsproof vakanties in Zuid-Europa' van uitgeverij Mo'Media. Dat trekt weer een heel andere doelgroep aan.

Onlangs maakten we even een uitstapje naar de fotografie, toen we als razende reporters verslag deden van een experimentele brand in opdracht van de Wageningse AIO Cathelijne Stoof. Zij onderzoekt de gevolgen van vuur op de bodemsamenstelling, zoals erosie, met overstromingen als gevolg. De brand besloeg 10 hectares en werd zeer professioneel uitgevoerd door de brandweer en de Sapadores Florestais (mannen die brandgangen graven en bomen kappen).

Hans reist op dit moment via Nederland naar Libanon, waar hij opnieuw de Arab Image Foundation, die fotoarchieven uit het Midden-Oosten en de Arabische wereld beheert, zal adviseren. Josephine vervolgt haar studie aan de universiteit van Coimbra. Inmiddels is daar een hecht clubje ontstaan, dat ook buiten de lessen consequent Portugees praat. De woordenschat breidt zich zodoende - met ongegeneerd vallen en opstaan - snel uit.

En tenslotte: op 22 maart a.s. zendt AVRO's Close-up de documentaire *Kors' Keuze Een portret van fotograaf Kors van Bennekom* uit. De familie Van Bennekom speelt daar uiteraard een prominente rol in. Warm aanbevolen!

Zoen van Josephine en Hans