

Alvoco das Várzeas, 30 oktober 2009

Dag allemaal!

Op 27 september kreeg Hans een echte verrassing voor zijn verjaardag. We zaten buiten onder de luifel toen er getrippel klonk boven ons hoofd. Ojee, dachten wij, een hondje op het dak. En dat was ook zo. In het dorp kende niemand het beestje. En wij twijfelden. Er worden hier zoveel honden gedumpt dat we ze moeilijk allemaal kunnen houden. Maar dit hondje was anders. Hij is het evenbeeld van Idéfix . van Asterix en Obelix . en hij palmde Aki onmiddellijk in. Ook wij smolten toen we de honden over elkaar heen zagen buitelen. De katten waren minder enthousiast, maar die wennen snel; ze zullen wel moeten! Nu loopt, als we nieuwe wandelpaden in kaart brengen, onze grote zwarte Beauceron voorop, met in zijn kielzog de dartele caramelkleurige Podengo Português, een echt rashondje ook nog, dat we Izi doopten.



Hans probeert het iets rustiger aan te doen. Niet omdat hij 55 is geworden, maar omdat hij onlangs opnieuw geopereerd is aan zijn schouder. Na zijn val in april 2007 en daarna twee operaties, hield hij alsmear pijn. Een MRI-scan liet zien dat er door botafsterving losse deeltjes in het gewricht zweefden: osteonecrose. Nu is de schouderkop vervangen door een rvs-prothese die in zijn bovenarm gefixeerd is. Dat is heftig, maar hij rijdt inmiddels zelf alweer 2x per week heen en weer naar Coimbra voor fysiotherapie.



Echt stilzitten kan hij toch niet. Onlangs plaatste de smid die al talloze hekwerken voor ons heeft gemaakt . zie www.ferrisimo.com onder opdrachteng "quinta renovation" ook een mooie balustrade achterop de muur bij het zwembad. Zo loopt niemand meer het gevaar naar beneden te vallen en daarmee is onze quinta 100% kindvriendelijk. Maar tijdens zo'n klus staat Hans natuurlijk niet werkeloos toe te kijken!

We dienden ruim een jaar geleden een projectplan in bij een organisatie die de Aldeias do Xisto . de historische leistenen dorpen in onze regio - wil conserveren. Dit plan is goedgekeurd en nu moet een en ander worden gerealiseerd. Dat hangt mede af van de politieke wil. Het betreft deels publieke projecten zoals de bestrating van het weggetje, het opknappen van de Romeins/Moorse muren en het creëren van een rivierstrand. Onder het private deel vallen onder andere het vervangen van de aluminium/pvc-deuren en ramen van de appartementen en ons huis. De gedroomde sauna bij het zwembad zetten we in ieder geval door, wat er ook gebeurt. Opnieuw de handen uit de mouwen dus.

Maar we zijn voorzichtig optimistisch over toekomstige samenwerkingsverbanden. Tot voor kort heerste de centrumrechtse Partido Social Democrata zowel in de overkoepelende gemeente als in ons dorp. We hoorden in vier jaar nooit iets van ze. Toen we in aanloop van de recente verkiezingen bezoek kregen van dorpsgenoten die kandidaat stonden voor de concurrerende sociaaldemocratische PS, waren we dan ook blij verrast. Zouden zij wél zien dat we ons niet alleen bekommeren om onze eigen toko, maar ook om de omgeving? We werden gerustgesteld. Als het aan hun ligt, zal onze quinta het visitekaartje van Alvoco das Várzeas worden. Ze wonnen de verkiezingen, dus: %amos ver+, we zullen zien.



Na het drukke vakantie seizoen hadden we zelf even behoefte aan ontspanning. Janine en Frank, mijn zus en zwager, vlogen met Ryanair van Eindhoven naar Porto (nieuw!) en pasten op, terwijl wij uitbleezen in de Sierra de Francia, vlak over de Spaanse grens. Heerlijk!



Wij worden trouwens niet alleen door de lucht, maar ook over de weg steeds beter bereikbaar, want veel nieuwe snelwegen komen onze richting op. Dat vermindert de reistijd van en naar Lissabon en Porto aanzienlijk. Een vervolgstudie Portugees voor buitenlanders in Coimbra wordt ook aantrekkelijker omdat de rit naar deze universiteitsstad veiliger en korter wordt. Voorlopig komt het er nog niet van. Ik stak de afgelopen maanden veel tijd in onze nieuwe website, inclusief metadata zodat we goed te vinden zijn op internet. Nu de Nederlandse pagina's klaar zijn, komen de Engelse en Portugese versies aan de beurt. Opbouwende kritiek op www.quintadamoenda.com is natuurlijk van harte welkom!



Hartelijke groeten van Josephine en Hans