

Alvão das Várzeas, 5 oktober 2006

Lieve allemaal,

Ik zat vanmiddag op het terras in de zon en maakte aantekeningen voor deze nieuwsbrief, terwijl ons 2,5 maanden oude katje Tobias speelde met onze hond Edo van 5,5 maanden. Hans deed de administratie en ondertussen boende onze nieuwe werkster het huis. Op de achtergrond floten de vogels en ruiste de rivier. Elk half uur klonk de klok van onze dorpskerk. Hoe idyllisch kan het moderne leven zijn?

We hebben een fantastisch seizoen achter de rug. Dat wilden we allereerst even aan jullie kwijt. Met name juli en augustus waren topmaanden. Regelmatig zaten alle vijf appartementen vol. Welgeteld hebben we vanaf april 133 gasten gehad, zowel gezinnen als stellen. Daarvan was 43% Portugees, 33% Nederlands, 10% Belgisch, 5% Engels, 4% Frans, 3% Amerikaans en 2% Spaans. Men bleef gemiddeld 6 dagen. Iedereen vertrok tevreden en velen zeiden terug te komen en reclame voor ons te maken. De buitenkeuken en barbecue functioneerden boven verwachting. Portugezen deelden hun houtskool met Nederlanders en Belgen dronken een glas met Engelsen. Het zwembad met het lichtzoute water deed wonderen. Kinderen die van chloor steevast uitslag en rode ogen krijgen, waren niet meer uit ons water weg te slaan. Hyperactieven kwamen binnen een mum van tijd tot rust en de zwijgzamen kregen praatjes. De duikplank verleidde ook volwassenen tot de vreemdste capriolen. Men genoot, en wij daardoor ook. Eén voorval tekent de ontspannen sfeer. Op een avond wilde Hans de buitenlampen aandoen bij het zwembad. Fluisterend werd hem door een Belgische familie gevraagd dit na te laten: ze lagen juist zo vredig op de ligbedden naar de vallende sterren te kijken!

De meeste gasten boekten via internet. Inmiddels staan we op <http://gastvrij.portugal-vakantie.info/> en hun nieuwe Engelse zusje <http://www.invitingportugal.com/>; in de virtuele en gedrukte Portugal Gids van de Nederlandse Club Portugal onder 'Bed and Breakfast' <http://www.ncaportugal.com/>; op de site voor wereldwijd opererende Nederlandse ondernemers [www.nltraveller.nl](http://www.nltraveller.nl), de Portugese site <http://www.guiadeportugal.com/> en vast nog op andere, ons onbekende plekken. We staan ook ingeschreven bij het in Oliveira do Hospital gevestigde reisbureau Interbeiras en bij makelaars, die potentiële huizenkopers moeten onderbrengen. We denken nog na over een verbintenis met [www.secretplaces.com](http://www.secretplaces.com) en ontvingen laatst een dame van het sjieke Alastair Sawday's Special Places to Stay.

Maar mond tot mond reclame is het belangrijkste. En wat dat betreft spelen mijn ouders Kors en Ine een onovertroffen rol. Ze logeerden hier laatst ruim twee weken en zagen wat er sinds hun verblijf eind vorig jaar was veranderd. We hadden nu ook tijd voor uitstapjes en vonden in een straal van 10 kilometer veel meer leuke bezienswaardigheden dan we dachten. Zo is er in Rio de Mel een 'lagar', een voormalig molencomplex vergelijkbaar met onze quinta, dat als museum is ingericht. En in Nossa Senhora das Precês is de complete kruisweg te zien, verbeeld door houten figuren in 14 kapelletjes. S. Gião bezit een kerk uit 1795 die door zijn uitstraling de Kathedraal van de Beiras wordt genoemd. Langs de rivier de Avo staat een gerestaureerd waterrad, en dan moet in een naburig dorp ook een 19<sup>de</sup> eeuwse fotoarchief liggen. Maar dat laten we voorlopig even voor wat het is; we hebben onze handen vol aan dit ene project!

Ons leven was al op zijn kop gezet door de emigratie naar Portugal en de opbouw van dit bedrijf. Daags nadat Hans naar Nederland vertrok om een Beauceron-pup bij de Limburgse fokker op de halen, redde ik een ongeveer 1 week oud katje uit de rivier. Dat was in juli. Hun komst ontregelde tijdelijk alle inmiddels opgebouwde ritmes. Nu spelen ze met elkaar alsof het nooit anders is geweest en kunnen we onze ogen niet van ze afhouden. Huiselijkheid troef dus en dat is ook van toepassing op wat wij 'de overkant' noemen. In Coimbra kochten we mooie gordijnen en sfeervolle lampjes voor de lounge. Een leestafel en de gezellige zitjes zijn in de maak. Vijf kuub stookhout ligt klaar voor de open haard. Kortom....!

Zoen van Josephine en Hans